



Brugge, oktober 2018

Beste ouders,

Binnenkort zal uw kindje zijn/haar eerste communie doen. Die voorbereiding gebeurt samen met de klasgenootjes op school.

Indien uw kindje nog niet gedoopt is, kan u de weg naar het doopsel samen met andere gezinnen bewandelen. Vanuit de parochie willen we u hierbij graag helpen.

Gedurende 3 beurten laten we jullie, samen met uw kindje, ontdekken wat het doopsel betekent en hoe je dit samen kan beleven. Ook de meter en de peter zijn welkom.  
De 3 bijeenkomsten hebben als thema: 'namen en handen', 'licht' en 'water'.

1<sup>ste</sup> beurt : Zondag 20 januari 2019 van 9.30-11.30 uur  
2<sup>de</sup> beurt : Zondag 3 februari 2019 van 9-12 uur  
3<sup>de</sup> beurt : Zondag 17 februari 2019 van 9.30-11.30 uur

De 1<sup>ste</sup> en de 3<sup>de</sup> bijeenkomst gaan door in het Meersenhuis, Oostmeers 5 8000 Brugge.

De 2<sup>de</sup> beurt sluiten we aan bij 'De 1<sup>ste</sup> dag' in het bisschopshuis, H. Geeststraat 4 8000 Brugge.

### ***Gemeenschappelijke doopviering***

Datum en locatie nog  
te bespreken

Graag vooraf inschrijven bij Leen Hosten - 0486/51 70 84 - leen.hosten@hotmail.be

Vriendelijke groeten,

Leen Hosten  
parochieassistente Brugge